

Vores redaktør, Hans-Jørgen Sindholt, er netop blevet 70 år. Foreningen forærede ham ”En node” figur – til evigt minde!!

2010 er året, hvor foreningen har 25 års jubilæum – og det skal fejres – og det bliver på **Højskolen Snoghøj**.



Til jubilæet skulle vi have klassisk musik og spillemandsmusik, og vi ville gerne ofre lidt ekstra, da det nu var vort jubilæum, det handlede om. Vi ville gerne have lidt for enhver smag.



Nogle af vore egne medlemmer havde lovet at stå for det klassiske, og til spillemandsmusikken skulle Steffan & Christopher (I har forhåbentligt læst om dem før) underholde os. Først var der et lille orkester (deltagerne havde tilmeldt sig og fået noderne tilsendt), som Steffan dirigerede, derefter skulle Anker Buch holde foredrag og spille for os (troede vi); men desværre meldte han afbud samme formiddag, som han skulle komme om eftermiddagen. Genialt. Gode råd var nu dyre. Jeg fik fat i Steffan, som ikke var kommet endnu, og han blev sat i gang med at finde en musiker, som kunne komme og spille anden underholdningsmusik sammen med ham; men ingen kunne. Langt om længe fik han fat i Kim Sjøgren, og **han** kunne heldigvis, ikke om eftermiddagen, men under vores aftensmad, da han skulle til Kolding (det var rigtigt heldigt, da det var på vejen dertil).



Steffan & Christopher underholdt så, i stedet for Anker Buch, om eftermiddagen – ja, sikken en erstatning!!! Det var dejligt, at de reddede eftermiddagen – og – at der alligevel kom et ”kendt” menneske.



Desværre blev middagen så forrykket, at orkesteret ikke fik spillet det, de havde øvet om eftermiddagen; men det kan jo være, at man kan spille stykkerne igen næste år, så det ikke var helt forgæves... men deltagerne hyggede sig med det, og det var jo også vigtigt. De fleste, som ikke deltog, havde såmænd overværet generalprøven.

Der blev holdt festtaler af flere af deltagerne, og det var dejligt og underholdende, og man mindedes de 25 år med glæde – og der kom gode historier. Vi sang også den sang, som Bente Didriksen havde lavet til vort 10

års jubilæum – også sangen, som Henning Ibsen havde lavet både tekst og melodi til. Kim Sjøgren spillede og underholdt os i 1 time mellem hovedret og dessert.

Den nye formand, Anita Sindholt, holdt en lille tale under spisningen og sagde: *I år bliver det 4. Æresmedlem udklækket! Den tidligere formand, Pia Sørensen, er af bestyrelsen blevet udnævnt til Æresmedlem for sit store engagement som formand i foreningen. Pias optimisme og gode humør har åbnet mange døre for foreningen. Det er en glæde at overrække Pia et Æresmedlemsbevis.* Nu blev det **min** tur, og det er jeg naturligvis rigtig glad og stolt over. *Tænk stadig at kunne komme med!!! Man skal bare huske, at vi jo er en hel bestyrelse, og vi gør alle et stort arbejde for foreningen, hvor man planlægger og gør sig tanker. Det er jo ikke kun én person, der laver det hele; men det er klart, at det er formanden, som kendetegner bestyrelsen udadtil.*



Det er jo herlige mennesker, man kan være sammen med – de har

endog samme interesse alle sammen, og hvor utroligt, det er end lyder, er det oftest sådan, at man ikke ved, hvad de har haft af erhverv, men ved, hvor mange instrumenter, de har bygget, da det er det, man snakker om, når man er sammen, *ja, det er mærkeligt i mine ører; men sådan er det.*

De 3 forrige Æresmedlemmer er for øvrigt Søren Ekebjørns, Ludvika, Erland Eklund og Holger Sundelin, Linköping, alle 3 fra Sverige.

Steffan & Christopher underholdt igen om aftenen, og vi havde et lille klassisk program med egne medlemmer, som var musikerne Børge Larsen & Niels Møller.



Vi havde, som sædvanlig, Erik Hoffmann, med hjælp fra Niels Erik Jacobsen, til at vurdere det håndværksmæssige, og Ulf Jeppesen, som pga. arbejde lørdag aften, kom *meeeeget* tidligt søndag morgen for at vurdere det musiske. Dejligt at Ulf, som har vurderet instrumenter i mange år, igen kunne være med



- og da specielt ved vort Jubilæumsarrangement.

Instrumentmager Robert Thompson kom også med sin lille forretning, så der blev lidt handel med deltagerne.

Vi havde "morgensamling" i skolens kirke søndag morgen. Man skal næsten, når man er på skolen, ind i kirken til morgensang, og det var hyggeligt, at Per Sørensen kunne fortælle om skolens historie, og Ib Brogaard Andersen spillede til salmerne.

Maden var lækker, og det var stedet jo også, selvom skolen er gammel. Om sommeren er det rigtig lækkert, da Lillebælt ligger "nedenfor" græsplænen; men *udsigten* har man hele året!



I vort medlemsblad har vi bl.a. haft "Pouls Brevkasse", hvor Poul Villadsen besvarede spørgsmål fra den opmærksomme læser.

Vi har haft Halldor Sørensen til at skrive artikler om "Byggere af strygeinstrumenter i Danmark". Det har altid været spændende læsning.



Foreningen har mange, dygtige byggere, som har ydet en rigtig, stor hjælp til vore seminarer, hvor de har holdt foredrag, eller hvor man har haft

grupper, som har fået vist, hvordan vedkommende gjorde på sit instrument, f.eks. mht. at afrette et gribebræt. Det kunne vi lære meget af også hvordan man *ikke* skal gøre.

Der er i tidens løb været mange forskellige mennesker til vore kurser eller seminarer, enten som udøvende byggere eller bare for at være med – også ægtefæller har været velkomne, og heldigvis har mange taget imod tilbuddet. Det er jo dejligt at se, at ægtefællerne følger med i den helt specielle interesse, vi har – og HVOR HAR VI HYGGET OS MED DE ANDRE MED DEN SAMME LIDENSKAB OG INTERESSE.



Efter et vellykket Jubilæumsseminar kan vi med glæde gå videre med de næste 25 år, og jeg håber, alle, der bygger deres egne instrumenter, vil få gode råd og vejledning i, hvordan det bliver bedst – og at man må have **rigtig**, mange, gode timer i VIOLINBYGNINGENS TEGN (kan også være andre instrumenter) i

FORENINGEN TIL VIOLINBYGNINGENS FREMME's regi.

Niels Erik Jacobsen fortsætter sin beretning fra indledningen på side 3:



Jeg vil afslutte med at bringe en særlig hyldest til den person, jeg nævnte tidligere, at jeg ville vende tilbage til. Det er Pia Sørensen.

Hun deltog på det første seminar, og på den stiftende generalforsamling meldte hun sig til bestyrelsen. Os fra den gamle arbejdsgruppe mente nok, vi kunne fungere uden egentlig rollefordeling, men efter vi havde arrangeret det følgende seminar på denne måde, slog Pia i bordet og sagde, at nu skulle der styr på det, og hun ville gerne være formand.

Pia har med stor ildhu tegnet foreningen i alle årene og har holdt os andre i ørerne for at sikre, at det, vi besluttede os for, også blev gennemført. Der er mange af foreningens medlemmer, der er blevet ringet op af Pia og spurgt, om man ikke havde opdaget, at tilmeldingsfristen til f.eks. et seminar eller et Weekend-kursus var overskredet, og om man havde glemt at tilmelde sig. Jeg har selv i mange år været kasserer i foreningen og har på den baggrund ofte kommet til at udfordre Pia's tålmodighed. Der skal ikke udsættes til i morgen, hvad der kan gøres i dag, men handles og reageres straks.

Det er uden tvivl denne utrættelige ildsjæl, der er hovedårsagen til, at vi har kunnet holde 25 års jubilæum. Vi skylder alle Pia en stor, stor tak!

Nu har Pia besluttet at trække sig tilbage som formand, men bliver i bestyrelsen. Heldigvis har vi fået en ny ihærdig kvinde, Anita Sindholt, til at trække i trådene. Hun fik sin ilddåb med jubilæumsarrangementet, og alle, der deltog her, kan kun udtrykke stor tak til Anita. Vi er stadig i trygge hænder.

Endelig en stor tak til alle de medlemmer, der har bidraget med noget ved vores arrangementer. Tak til alle professionelle violinbyggere og musikere, som har hjulpet os. Tak til redaktørerne for det store arbejde med "Violinen". Et stort tillykke til foreningen med de 25 år.

En dybtfølt tak for mange gode oplevelser gennem årene.



SKAB SAMMENHOLD – VÆR MED I FORENINGEN – DET FREMMER FORSTÅElsen



Foreningens Redaktører gennem 25 år:



Erik Hoffmann, København
1985-dobb. folder



Pia Sørensen, Kolding
1996-1998



Jørgen Jørgensen, Gadstrup
1986-1988



Ivan B. Christensen, Højbjerg
1998-2000



Aage Madsen, Ruds Vedby
1988-1989



Jørgen Moesner, Esbjerg
2000-2005



Bente Didriksen, Rødovre
1989-1996



Hans-Jørgen Sindholt, Kolding
2006-

Foreningens Formænd:

*Ingen formand det første år –
bestyrelsen konstituerede sene-
re sig selv i 1985*



*Pia Sørensen, Kolding
1986-2008*



*Anita Sindholt, Kolding
2008-*

Foreningens Kasserere:

*Niels Erik Jacobsen, Gadstrup
1985-1998*



*Jørgen Skotte, Birkerød
1998-*

**Medlemmer af Bestyrelsen 1985-2010:**

*Erik Hoffmann 1985-1986
Emil Nielsen 1985-1986
Per Vilsbøl 1985-1989
Niels Erik Jacobsen 1985-
Pia Sørensen 1985-
Poul Villadsen 1986-1990
Erik Nyborg Christensen 1986-1992
Bente Didriksen 1989-1996
René Le Fevre 1990-1994
Georg Svendsen Andersen 1992-2003
Gunnar Svensgaard 1994-1998
Jørgen Skotte 1996-
Staffan Borseman 1998-2001
Poul Villadsen 2001-2006
Per Herholdt Andersen 2003-2008
Anita Sindholt 2007-
Henning Skov 2008*

Æresmedlemmer:

*1985 Søren Ekebjørns
1999 Erland Eklund
1999 Holger Sundelin
2010 Pia Sørensen*

Det ser ikke ud til, at der er den store udskiftning på de 2 ovenstående poster!