

Returadresse:  
Traneholmen 9A  
DK—3460 Birkerød



- på den anden side set

Bagsiden

sådan lidt omvendt

Den svenske violinkender Sören Ekebjörns udgav i 1985 en lille fin bog med titel "Folkets Fioler", hvorfra disse opmuntrende bemærkninger er hentet.

Sören Ekebjörns bor i Ludvika ca.100 km nord for Örebro i Sverige, og er i øvrigt æresmedlem i vor forening.



## Amatørviolinbyggere – Det lykkelige folk.

En stor violinbygger sagde engang, at han som ung mand var overbevist om, at de lykkeligste mennesker på jorden var violinbyggere.

Men han ændrede med tiden opfattelse og hævdede senere, at amatørviolinbygger er det bedste, du kan blive.

Violinbygning uden arbejdsmæssigt pres er nøglen til harmoni og dermed også til et langt og lykkeligt liv.

Hvis dette er sandt, har intet land så mange overvældende glade mennesker som Sverige.

Vi har mange amatørviolinbyggere i vort land. Noget tilsvarende findes nok ikke andetsteds.

Men måske har disse amatører brug for lidt anerkendelse.

For når fagfolk ser på en almindelig svensk violin, siger de normalt ganske venligt, men

dybest set lidt nedladende: "Typisk amatørarbejde".

Ordene er velegnet til at klassificere arbejdet som et produkt af manglende professionalisme.

Viden er afgørende, men amatørarbejde er også noget stort.

Alle amatører, der har følt en vis nedladende holdning, bør vide, hvad ordet "amatør" betyder.

Ordet betyder "elske" og er sprogligt beslægtet med navnet på guden Amor, kærlighedsguden.

Du elsker din kunst. Du bygger ikke violiner for at leve, men du lever for at bygge violiner.



Fra bogen "Folkets fioler" -  
Land och Lts Förlag 1985  
ISBN 91-36-02329-9